

Jef Oomen 15 jaar voorzitter van Colourful Children

Jef: "Ik kende Jan Nelissen al jaren vanuit mijn werkende leven en hij vroeg mij om als voorzitter toe te treden tot het bestuur. Daar heb ik meteen ja opgezegd. Aanvankelijk was Colourful Children echt een bouworganisatie. De eerste jaren was alles gericht op het realiseren van een nieuw hostel en school voor de zoals wij ze noemen "differently abled children". Enorm succesvol en in recordtempo is daar een prachtig gebouw neergezet. Ik was hartstikke trots. En ook de jaren daarna is veel energie gegaan naar het verbeteren van opvang en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen".

Het hostel en de school 'staan als een huis' en draait nagenoeg geheel zelfstandig onder de hoede van de Sisters of St Anne. Wij steunen daar waar nodig.

Lokale projecten

Inmiddels richt Colourful Children zich op vier lokale projecten die hulp bieden aan de meest kwetsbare kinderen en jongeren en vrouwen.

"Ik vind het prachtig dat we in de lokale samenleving een verschil kunnen maken door huiswerkklassen en drop-out projecten te steunen en door een startkapitaal te bieden voor microkredieten om vrouwen zelfstandigheid en een eigen inkomen te bieden." Wij kennen de organisaties al waar we nu intensief mee samenwerken. Door onze werkbezoeken hebben wij een persoonlijke band opgebouwd.

Prachtig bedrag voor Colourful Children

Afgelopen december is Jef gestopt met zijn werkzame leven. Hij was maar liefst 40 jaar in dienst bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs in 's-Hertogenbosch, waarvan 29 jaar als notaris.

"Mijn afscheid en de benoeming van de twee nieuwe notarissen hebben we gezamenlijk gevierd. Als cadeau hebben we een bijdrage voor Colourful Children gevraagd. Het notariskantoor en de genodigden hebben maar liefst een bedrag van bijna 4000 euro opgehaald.

Koop kunst en steun Colourful Children

Er zijn werken te koop waarvan de opbrengst naar Colourful Children gaat.

Foto's van collages van Martine van Rappard



Foto van Jan Banning
India Bureau Typeroom

**Jouw gift blijft altijd
welkom en komt de
projecten in India voor
100% ten goede!**

Rabobank: NL18 RABO 0120 5366 84

ook fiscaal aftrekbaar

Geïnteresseerd? Kijk op www.colourfulchildren.nl
of neem contact op met Jan Nelissen,
adk5211@gmail.com of bel 06-214 667 34.

Colourful Children



nieuwsbrief 2023 INDIA NA CORONA

Leone en Els op werkbezoek

Eigenlijk gaan we elk jaar op werkbezoek, nu was het 3 jaar geleden. Wat we aantreffen was hartverwarmend.

De situatie in de arme dorpjes tijdens Corona leek uitzichtloos. Geen werk, dus geen inkomen. Geen school, dus verveling en achterop raken. Onze partners deelden af en toe wat rijst of andere basisbehoeften uit en gaven voorlichting over hygiëne en brachten huisbezoeken aan de kinderen met een beperking en de jongeren in de sloppenwijken. Er was geen school en ook geen online onderwijs maar de juffen van de huiswerkklassen gingen door. Ze kregen werkboeken van de school en de kinderen bleven komen. En ook alle vrouwengroepen zijn overeind gebleven. Ze hadden veel steun aan elkaar.

Gelukkig konden we onze projecten blijven steunen. 2022 was zelfs een goed jaar. Mede dankzij de Onze Lieve Vrouwe Stichting die over de brug kwam met een laatste grote gift (de Stichting is nu opgeheven). En dankzij de opbrengst van een speciale tentoonstelling 'Het Genereuze Gebaar' in Museum Slager, georganiseerd door Jan Nelissen. De helft van de verkoopprijs werd door de genereuze kunstenaars geschonken aan India.

En natuurlijk dankzij de steun van al onze trouwe donateurs.

In deze nieuwsbrief lees je meer over de veerkrachtige vrouwen, kinderen, jongeren en leerkrachten die onze steun krijgen.

Els Schouten, secretaris



Speeltuín

De speeltoestellen in de tuin van het Colourful Children Huis worden heel veel gebruikt. Toen wij er in januari waren, zagen we dat ze dringend opgeknapt moesten worden. Gelukkig hadden we een enveloppe met geld bij ons en met die 100 euro zijn ze opnieuw geschilderd en is de schommel bijvoorbeeld van een nieuw zitje voorzien.



Stichting Colourful Children

Achter de Kan 5, 5211 GM 's-Hertogenbosch • 06-20737427 • info@colourfulchildren.nl • www.colourfulchildren.nl



Het verhaal van Rebecca

Rebecca, 18 jaar: "Ik ben opgegroeid in een weeshuis. Het is onduidelijk hoe ik daar terechtgekomen ben. Er is een verhaal dat ik achtergelaten werd 'in de bosjes' en er is een verhaal dat mijn vader me naar het huis gebracht heeft. Ik ben heel liefdevol opgegroeid met andere meisjes en ik was altijd in de veronderstelling dat mijn ouders overleden waren. Nog niet zo lang geleden meldde mijn vader zich plotseling. Die leefde gewoon, gescheiden van mijn moeder die ook nog leeft. Ineens was ik geen wees meer. Ik was zo boos en voelde me heel erg in de steek gelaten: met mijn ouders wil ik geen contact.

Xavier de social worker van Anbu Ilam Don Bosco in Salem ken ik al mijn hele leven. Ik kan heel goed met hem praten en krijg veel steun van hem. Hij heeft me altijd gestimuleerd om te leren. Ik ben dit jaar begonnen met de opleiding verpleegkunde. Gelukkig krijg ik van Colourful Children de opleidingskosten voor 4 jaar vergoed. Ik hoop dat er ook voldoende geld is om de kosten voor mijn kamer te betalen. Mijn opleiding is ver buiten Salem.

Vooruit met de geit

Het begon al voor Corona. Een tweejarig project in Melanmarainadu waarbij het eerste jaar 50 en het tweede jaar nog eens 50 vrouwen een kleine onderneming zijn begonnen met geitjes. Melanmarainadu en omgeving is een heel arm en droog gebied. Het houden van geiten is daar goed te doen voor vrouwen. Geiten eten alles en ze zijn licht en geitenvlees is gewild in India. Overdag gaan de geitjes het veld op, 's nachts zijn ze achter een hek. Geitjes krijgen twee keer per jaar jongen en die worden verkocht of krijgen zelf weer geitjes. En dat is de winst die de vrouwen maken.

Elke vrouw sloot een microkrediet af voor de aankoop van twee geitjes en per 10 vrouwen kwam er een ram. Colourful Children financierde de aankoop van de geitjes, een korte cursus voor de vrouwen, de verzekering en een coördinator die alles regelde en waar de vrouwen met vragen terecht konden.

Toen de eerste 50 vrouwen na 10 maanden hun lening terugbetaald hadden, kon met dat geld de aankoop van de geitjes voor de overige 50 vrouwen betaald worden. De vrouwen waren niet bekend met microfinanciering, maar het systeem werkte perfect. Per groep van 15 vrouwen hielden twee vrouwen de administratie bij.



Huiswerkklassen en microkredieten - ons tweetrapsmodel

Onderwijs is een grote stap is naar een beter leven. Ook het 'sterker maken' van de moeders is daarbij belangrijk. De moeders krijgen meer inkomsten, kinderen gaan naar school en daardoor daalt kinderarbeid. Ons tweetrapsmodel werkt.

Microkredieten

Wij steunen zelfhulpgroepen voor vrouwen en geven elke vrouw een startkapitaal als lening (microkrediet) om daarmee een eigen bedrijfje te starten.

Elke vrouw krijgt hetzelfde bedrag (tussen € 120 en € 150). Dat bedrag betalen ze met een beetje rente terug aan de groep. Bijna alle vrouwen hebben voor het eerst in hun leven een eigen bankrekening. De vrouwen komen regelmatig bij elkaar en praten over hoe het gaat met hun werk, hun inkomsten, en over andere problemen of uitdagingen in hun persoonlijke leven en in hun eigen dorp(je).

Huiswerkklassen

In India gaan kinderen gelukkig gewoon naar school. Maar als je opgroeit in een arm gezin is er geen plaats om te leren. De ouders, zelf meestal niet naar school geweest, beseffen niet wat 'leren' betekent. Bovendien kunnen ze hun kinderen niet helpen. Beter onderwijs biedt betere kansen voor de rest van het leven. Daarom betalen wij het salaris van de juffen. Elke dag na schooltijd komen de kinderen naar de klas; die zijn soms op een dak van een huis, soms onder een afdakje, soms in een kerk en soms bij iemand thuis. De huiswerkklas duurt twee uur. Eerst maken ze hun huiswerk waarbij de juf helpt en daarna zijn er extra opdrachten. Er komen zo'n 25 tot 40 kinderen, tot ze ongeveer 14 jaar zijn en naar het vervolgonderwijs gaan.



Vervolgopleidingen

Dit zijn drie meisjes die bij Anbu Ilam hun middelbare schooldiploma behaald hebben en dit jaar hun vervolgonderwijs afronden: verpleegkunde, laborant, accountancy. Colourful Children betaalt voor een aantal jongens en meisjes hun vervolgonderwijs. De jongens volgen meestal een beroepsopleiding, zoals elektricien of automonteur.



Drop-out jongeren

Salem is de vierde stad in Tamil Nadu, in het zuiden van India, met ongeveer 700.000 inwoners. Het is ook een stad waar veel jongeren aankomen verstopt in bus of trein. Jongeren, meestal zonder ouders, die hopen in Salem werk en een beter bestaan te krijgen.

Deze zwerfjongeren tot 18 jaar, kinderen nog eigenlijk, worden opgevangen door Anbu Ilam Don Bosco. Dat doen ze onder meer met vrijwilligers die op het station de jongeren motiveren om naar Anbu Ilam te gaan. In die opvang krijgen ze een bed, eten en wordt er goed voor ze gezorgd. En ze krijgen er onderwijs gericht op het behalen van hun middelbare school-diploma.



Bij Bon Bosco komen overdag ook andere jongeren naar school. Jongens en meisjes die om allerlei redenen zijn afgehaakt; de meest voorkomende reden is armoede. Ze gingen al jong werken zodat het gezin een beetje extra geld binnenkreeg.

Tijdens ons bezoek gingen we met vier jongeren op huisbezoek. Ze wonen in de sloppenwijken van Salem. De woonomstandigheden zijn vreselijk, maar wat werden we hartelijk ontvangen en de moeders waren apetrots dat hun kinderen weer naar school gaan.

Colourful Children betaalt het salaris van de leraren bij Anbu Ilam. Ze geven niet alleen de traditionele schoolvakken, maar ook workshops gericht op persoonlijke ontwikkeling en bijvoorbeeld omgaan met social media.

Krachtige vrouwen in de Kolli Hills

Het was 3 uur rijden vanaf Namakkal en we gingen over 70 passen. En toen waren we in Nattukuzipatti en daarna in Seekapurai. In beide dorpjes hebben de vrouwen zich goed georganiseerd in een zelfhulpgroep voor vrouwen. Met hulp van Colourful Children zijn ze begonnen met hun eigen kleine onderneming. In deze bergdorpjes leeft iedereen van het land of het vee. Ieder huishouden heeft een klein stukje grond waarop ze peper, koffie, ananas of groente verbouwen. De rijstvelden doen ze samen in een soort van coöperatie. Met het microkrediet wat ze van ons krijgen beginnen ze soms ook iets nieuws, een klein winkeltje, geitjes, een varken, of ze kopen een naaimachine. Tijdens Corona waren de Kolli Hills bijna volledig afgesloten. Een keer per week mochten ze naar de markt in de stad, een lange rit. Maar deze vrouwen zijn zeer zelfredzaam, ze ondersteunden elkaar en dankzij de gezonde berglucht en het weinige contact met de buitenwereld hebben ze het gered. Er is veel armoede, maar ook veerkracht en solidariteit. We werden verlegen van hun gastvrijheid.

